



Geschreven door Marijke Venhuis

Vorig jaar is er in het MST in Enschede een start gemaakt om alle overleden dialyse patiënten van het afgelopen jaar te gedenken. Deze herdenking is enorm gewaardeerd, zodat we dit jaar weer om de tafel hebben gezeten. Alleen de locatie is nu totaal anders. Zaten we vorig jaar in een krappe Spectrumzaal met gedrang bij het koffiedrinken, nu gebruiken we het gloednieuwe Auditorium en de ruime hal voor de nazit.

Vanuit de oplopende zaal zien we de lichtjes in hart vorm op de tafel staan.
Voor elke overledene één.
Door de hoge verticale lange ramen kijken wij de drukke buitenwereld in. Een groot contrast met deze herdenkingsplek, waar de herinnering aan onze dierbaren levend wordt gehouden in stilte momenten, gedichten, gedragen koorzang en een overdenking. Alles is goed op elkaar afgestemd.

Ds. Eric Koster verwoorde op een indringende wijze het indrukwekkende proces van het verliezen van een naaste.
- Wat kun je je alleen voelen
- Wat rollen gevoelens over elkaar heen
- Wat lijkt het soms makkelijk en dan weer verschrikkelijk moeilijk.
- Wat kan heimwee opspelen en echt zeer doen
- Wat ben je op onverwacht momenten radeloos en kun je alleen zijn bij een grote groep mensen



Soms lijkt het dat ik je stem hoor of dat je zo de kamer binnenkomt....
Ik droom over toen, toen alles nog gewoon was....
Een complex proces.

Het rozenritueel staat centraal.
De nabestaande maakt het zelf geschreven kaartje aan de roos en zet hem bij de andere rozen in de vaas.

Nadien een bijbehorend gedicht:
De vaas raakt steeds voller, maar op die ene roos houd ik mijn oog gericht.
Wat ben je ver, wat ben je dichtbij...
Het wordt opeens zo duidelijk, dat je er niet meer bent.
Eén enkele roos je hoort bij mij...

Bij de uitgang krijgt iedereen een zakje zaadjes [vergeet-mij-nietjes] uitgereikt.
Zaad als begin voor een nieuw proces.
Tenslotte is er gelegenheid tijdens de koffie nog wat na te praten.

Aafke en Ceciel bedankt voor de geweldige inzet, voorbereiding en begeleiding.
De overname van Karlijn is bij jullie in goede handen. Dank voor de belangeloze inzet van het koor, verpleging en andere hulpen.
Wij kunnen terugzien op een waardevolle afsluiting van het verlies van onze dierbaren in huis en op de dialyse. <<<

Herdenkingsdienst Dialyse Enschede